

MERCIE

HET MAGAZINE VAN WMH | #04 | OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2016

Samen vooruit

RUBBER AFTAPPEN IN KERALA ✕ HOE KAN JIJ HELPEN? ✕ SNIT EN NAAD IN KIGALI



Beste lezer,

Als u dit laatste nummer van het jaar leest, is ons feestjaar nog niet helemaal achter de rug. Met een televisieviering op 23 oktober en een verjaardagsconcert op 4 december voor de boeg, kondigt het najaar zich alweer erg druk aan. Intussen wordt de vernieuwing en verjonging van Wereld Missie Hulp voortgezet. Dat werd nu ook écht zichtbaar met de renovatie van onze kantoren in Boechout. Met deze welkome oprissing kunnen we opnieuw een hele tijd verder. We hopen op deze manier nóg gastvrijer te kunnen zijn voor de vele schenkers, projectaanvragers en bezoekende groepen die we elk jaar over de vloer krijgen. Intussen lijken steeds meer organisaties en projectdragers ons te kennen en stromen de hulpaanvragen binnen. Er wordt voortdurend hard gewerkt aan de screening, evaluatie en opvolging van de verschillende projecten. U kunt met hen kennismaken via onze website en dit tijdschrift. Zo merkt u dat u met uw gedoneerde kleding of gift aan ons weldegelijk een verschil maakt. Door uw bijdrage maakt u veel meer mensen gelukkig dan u misschien denkt, en die verhalen willen we u niet onthouden. Wilt u zelf ook graag op de hoogte blijven? Vergeet dan zeker niet om uw gratis abonnering te hernieuwen, anders valt ons tijdschrift vanaf het volgende nummer niet meer in uw bus. Wij hopen alvast dat uw interesse voor ons werk blijft! Veel leesplezier!

Wim Smit
Algemeen Directeur



Bezoek onze facebookpagina en ontdek nog meer van wat we allemaal ondernemen.
[facebook.com/wereldmissiehulp](https://www.facebook.com/wereldmissiehulp)

België

Levensweg

Wat gebeurt er met jouw gedoneerde kledij en welke weg legt ze af?

p.4

België

Samenwerken voor het goede doel

Al jaren werkt Wereld Missie Hulp samen met verschillende bedrijven, gemeenten en sociale organisaties om ontwikkelingsprojecten in het Zuiden te steunen.

p.10

België

Hoe kan jij WMH helpen?

Doe de test en kom te weten hoe jij Wereld Missie Hulp persoonlijk het beste kan helpen!

p.12

Rwanda

Snit en naad in Kigali

Christine startte vorig jaar een project op om weduwen en weesmeisjes te helpen zelfstandig te worden. Zo kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien dankzij naaiwerk.

p.6

India

Rubber aftappen in Kerala

De Belgische provincie van de Salvatorianessen beloofde haar medezusters in India te ondersteunen bij een heropstart van de rubberplantage.

p.8

Martin Pothoven, vrijwilliger met een missie

“Christine biedt overlevingskansen aan de allerzwaksten in de Rwandese samenleving.”

Lees hun verhaal op p.6

Agenda

23/10/2016

Televisieviering in onze Sint-Stefanuskerk. De viering is te volgen op één.

14/11/2016

Conferentie met Prof. Dr. Jacques Haers over armoede en ecologie.

04/12/2016

Aperitiefconcert in de Stadsschouwburg van Leuven.

www.wereldmissiehulp.be

Help mee en steun ons met een vrijwillige bijdrage!

Schrijf jouw gift over naar het Fonds Vrienden van Wereld Missie Hulp, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op het rekeningnummer **BE10 0000 0000 0404** ten name van Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling *****016/0890/00077*****. Zo komt jouw gift terecht bij Wereld Missie Hulp. Voor giften van 40 euro en meer krijg je een fiscaal attest. Zo kost een gift van 40 euro maar 22 euro.

colofon

Mercie is een gratis uitgave van WMH
Verantwoordelijke uitgever Wim Smit
Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout, 03/4541415, info@wereldmissiehulp.be
Redactie Katrien Engels, Jan Schraepen, Steven Reunes
Mercie is een realisatie van www.becontent.be
Coördinatie Karen Vandenbossche
Art Director Liesbeth Van Wassenhoven
Vormgeving Heike De Nil
Eindredactie Karlijn Peeters
Drukkerij Antilope

WMH IN KAART

DEPONEER JOUW OUDE KLEREN EN SCHOENEN IN DE RODE CONTAINER



ER ZIJN 1300 CONTAINERS OVER HÉÉL VLAANDEREN

Zo'n 13 CHAUFFEURS van WMH en 142 VRIJWILLIGERS halen de kledingcontainers leeg.

ZONDER JOUW KLEREN ZOUDEN WE DEZE PROJECTEN NIET KUNNEN STEUNEN

♥ MERCIE! ♥

Wist je dat...

... WMH het Solid'R label draagt? Dit wil zeggen dat de recuperatie en recyclage van de kledij volgens ethische en solidaire principes verloopt.



185.058 kg kleren wordt gesorteerd en verstuurd. Deze komen direct bij de mensen terecht.

Wist je dat...

... het tussen de 10.000 en 12.000 euro kost om een 40 voet container te versturen van Boechout naar DR Congo? Dit gebeurt in samenwerking met de ambassade van de Orde van Malta.

Gesteunde projecten houden ons op de hoogte van de stand van zaken, zodat WMH weet dat de hulp goed terecht is gekomen.

Wist je dat...

... je meer over onze projecten kan lezen op wereldmissiehulp.be en op onze Facebookpagina? Neem snel een kijkje en word overdonderd door de fantastische verhalen!

De kleren en/of het geld komen terecht bij mensen over heel de wereld die de hulp erg goed kunnen gebruiken.

WMH HEEFT JARENLANGE ERVARING EN SCREENT ALLE PROJECTAANVRAGEN ZORGVULDIG AAN DE HAND VAN EEN ETHISCHE CODE.

=> 6.672.607 kg kleren wordt verkocht aan gescreeende opkopers.

Wist je dat...

... de vraag naar financiële hulp steeds groter wordt? Niet alleen omdat kleren versturen enorm veel geld kost. Dat geld maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld scholen, weeshuizen en ziekenhuizen te steunen of waterputten te bouwen.

In 2015 kon WMH dankzij de verkoop van kleren 892.342 euro aan projectsteun geven.

Wist je dat...

... WMH geen eigen projecten heeft, maar jaarlijks wel meer dan 200 kleinschalige projecten steunt? Er wordt aandacht besteed aan projecten in de verschillende werelddelen.

Rwanda

Snit en naad in Kigali

Martin Pothoven uit Breda is in Rwanda actief als vrijwilliger. Hij kwam er Christine Mukamuhutu tegen, die samen met haar man en twee kinderen in Kigali woont. Christine startte vorig jaar een project op om weduwen en weesmeisjes te helpen zelfstandig te worden. Ze kunnen in hun eigen onderhoud voorzien dankzij naaiwerk. Martin en Christine kwamen elkaar tegen in een atelier waar monteurs worden opgeleid. Al snel werden er plannen gesmeed.

Martin Pothoven, vrijwilliger met een missie

“Christine biedt overlevingskansen aan de allerzwaksten in de Rwandese samenleving.”



Het andere deel goede naaimachines is bestemd voor een opvangtehuis in Muhanga. De naaimachines die het niet meer zo goed doen, worden gebruikt voor reserve-onderdelen.

Nieuwe overlevingskansen

“Christine staat met haar twee voeten op de grond en spant de kar niet voor de paarden,” aldus Martin. “Alles wordt goed voorbereid en georganiseerd. Onder haar eigen naam heeft zij een hulporganisatie opgestart die overlevingskansen biedt aan de allerzwaksten in de Rwandese samenleving. Intussen stapte Kees Van Vliet, handelaar in naaimachines, ook mee aan boord. Met zijn technische ondersteuning en met mijn logistieke steun hebben wij Christine op weg geholpen.”

Gereedschap en naaimachines

Met de projectsteun van Wereld Missie Hulp worden op regelmatige basis tweedehands naaimachines, afkomstig uit schenkingen, naar Rwanda verstuurd per groepagecontainer. “Momenteel is er nog een zending onderweg met specifiek gereedschap om naaimachines te herstellen,” zegt Martin. Een deel van de goede, nog werkende naaimachines, wordt verdiend door vrouwen die door Christine zes maanden lang worden opgeleid in haar atelier in Kigali.

Trainingen en onderhoud

Ook worden enkele naaimachines, en soms breimachines, te koop aangeboden. Mede met de opbrengst die daaruit voortvloeit, wordt de werkplaats uitgerust. In het atelier worden momenteel vooral bestellingen van schooluniformen uitgevoerd. De Rwandese Demobilisation and Reintegration Commission kwam inmiddels een kijkje nemen om te zien waar het project van Christine om draait. De bedoeling is dat een contract wordt afgesloten om trainingen en onderhoudswerkzaamheden te laten doorgaan.



India

Rubber aftappen in Kerala

“Onze 500 rubberbomen zijn klaar om afgetapt te worden”, zegt zuster Anne-Marie Dierick van de Salvatorianessen in Hasselt. Deze congregatie zorgt in het Indiase Kerala voor een school voor geestelijk gehandicapte kinderen. Bovendien voorzien de zusters ook naaiateliers voor arme vrouwen.

Het verhaal begint bij de Salvatorianessen in de Indische stad Kerala. Deze zusters hebben een regionaal huis in Villooni, in het aartsbisdom Changanachery. Hun apostolische activiteiten omvatten het beheer van een school voor geestelijk gehandicapte kinderen en ateliers om arme vrouwen op te leiden en een beroep aan te leren. Zo leren de vrouwen voor zichzelf op te komen.

Medezusters ondersteunen

“Als Belgische provincie van de Salvatorianessen hebben wij de belofte gedaan om onze medezusters in India te ondersteunen bij een heropstart van de rubberplantage. Zo kunnen ze, door de ondersteuning van ons allen, hun school voor bijzonder onderwijs uitbouwen en jonge vrouwen opleiden tot goede naaisters,” aldus zuster Anne-Marie. Om één en ander te kunnen betalen zijn de zusters afhankelijk van de opbrengst van een rubberboomplantage. Wereld Missie Hulp en de Abdij van Averbode zorgen samen voor de financiering van een nieuwe opslagruimte, de renovatie van een oven en de aankoop van allerlei materialen.



Uitsluitend handwerk

“Wij zijn gedeeltelijk afhankelijk van de rubberbomen in Villooni. Gedroogd rubber is namelijk kostbaar,” zegt zuster Anne-Marie. “Er staan 500 rubberbomen in onze kleine plantage en die zijn 7 jaar oud. Vanaf het achtste jaar zijn de bomen klaar om afgetapt te worden. Dat gebeurt via inkervingen en het opvangen van het melkachtig sap. Dit sap ondergaat verschillende bewerkingen en processen waardoor het hard en droog wordt en klaar is voor het vervaardigen van rubberproducten. Het gaat hier uitsluitend om handwerk. Er komen dus geen machines aan te pas. Het aftappen moet in de zeer vroege uren van de dag gebeuren. Zo kan meer van het sap worden bekomen. De kinderen en de dieren moeten wel beschermd worden tegen het sap, want het is giftig. Na een hele reeks bewerkingen ontstaan uiteindelijk vellen rubber die verkocht kunnen worden.”

Het kan nog beter

“De voorbije 10 jaar moesten we wachten tot de rubberbomen voldoende gegroeid waren. Ook werd er geen gebruik gemaakt van de zogenaamde rubberkamer. Het rubber raakte dus beschadigd en eveneens geraakten de materialen verroest en onbruikbaar,” aldus zuster Anne-Marie. “Alles moest hersteld worden. De rookruimte, om het bruine rubber te bekomen, en een brander werden vernieuwd en we moesten vaten aankopen.” Voor de Indiase regio is het van belang dat de productie van rubber terug wordt opgestart, omdat het een zelfondersteunend project is. Verder is de rubberprijs in Kerala een discussiepunt binnen de regering. “Een goede prijs zou 250 roepies per kilo zijn. De prijs is sterk gedaald naar bijna 100 roepies per kilo. Maar de regering biedt geen eerlijke prijs aan de boeren.”



Hoe kan jij helpen?

Wil jij individueel of als groep WMH helpen om projecten als deze te steunen? Dan kan je een gift overschrijven naar het Fonds Vrienden van Wereld Missie Hulp, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 ten name van Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling ***016/0890/00077***. Zo komt jouw gift terecht bij Wereld Missie Hulp!

Samenwerken voor het goede doel

België

Wereld Missie Hulp werkt al jaren samen met verschillende bedrijven, gemeenten en sociale organisaties om ontwikkelingsprojecten in het Zuiden te steunen. Sinds de komst van de nieuwe regioverantwoordelijken gaat er nog meer aandacht uit naar dergelijke relaties.

Bedrijven met een groot hart

"Het is belangrijk om te investeren in lange en duurzame relaties", legt regioverantwoordelijke Liesbeth Dewaele uit. "Niet alleen voor WMH betekenen deze partnerschappen veel. Ook de bedrijven zelf zien het als een kans om mee te helpen en hun steentje bij te dragen." "Samenwerkingen bestaan op verschillende niveaus. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld een kledingcontainer plaatsen of kunnen ze zelf een kledinginzamelactie organiseren. Vaak adopteert het bedrijf een zelfgekozen project. De opbrengst van de ingezamelde kledij gaat dan naar dat project."



Enorme steun van Vulpia

Rusthuizengroep Vulpia neemt bijvoorbeeld het Sarmila project, een onderwijsproject in Nepal, onder haar vleugels.

In verschillende rusthuizen van Vulpia wordt kleding ingezameld. Zo steunen de bewoners, hun familie en het personeel met hun afgedragen kledij het project via Wereld Missie Hulp. Iedereen die kleding schenkt aan WMH weet dat dit ten voordele van het Sarmila project is.

Baloise steunt Haïti

Vorig jaar ondersteunde WMH het weeshuis Osjosma VZW in Haïti. Met deze projectsteun werden bedden, matrassen en een gasfornuis aangekocht. Bezieler van dit project is al jaren Frans Vandueren, die werkzaam is bij verzekeraar Baloise. Om de werking van WMH te steunen, heeft Frans samen met zijn collega's van Baloise een kledinginzameling georganiseerd: er werd 500kg kleding ingezameld! Deze kleding kan weer worden gebruikt om ontwikkelingsprojecten te steunen.



Gemeenten met een groot hart

Wereld Missie Hulp heeft ook verschillende samenwerkingsakkoorden met andere sociale organisaties. Deze samenwerkingen verlopen al jaren enorm positief. Mooie voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp en met De Kringwinkel Maasland in As.

Concreet stapt WMH samen met De Kringwinkel actief naar gemeenten om voorstellen te doen om met sociale organisaties samen te werken wat betreft textielinzameling. Indien mogelijk worden Oxfam Solidariteit, Spullenhulp en Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ook betrokken. Ook lokale sociale textielinzamelaars kunnen hierin hun steentje bijdragen. Op deze manier hoeft de gemeente geen keuze te maken tussen de verschillende goede doelen.

In een aantal gemeenten staan al kledingcontainers van dergelijke samenwerkingsverbanden. Zo werd bijvoorbeeld in Herent en Oud-Heverlee een fantastische samenwerking met de Kringwinkel SPIT en de intercommunale Ecowerf uitgebouwd.



Missie: dienstbaarheid in de praktijk

"Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw zijn vanuit vele abdijen missionaire activiteiten ondernomen. Daar zijn een aantal redenen voor," vertelt abt Jos Wouters van Abdij Averbode. "Het aantal roepingen nam enorm toe en er waren historische precedents. Monniken speelden een rol in de kerstening van Europa en de koloniale expansie daagde de kerk uit. Verkondiging bracht haast vanzelfsprekend onderwijs en ziekenzorg met zich mee. Gaandeweg groeide ook het bewustzijn van de geopolitieke en economische mechanismen die uitbuiting, onrecht, onderdrukking, schendingen van mensenrechten en extreme armoede in de hand werken en bestendigen." Meer en meer werd missie gezien in termen van solidariteit en dienstbaarheid. Abt Jos: "Vanuit gemeenschappen in de hele wereld groeien organisaties die in Afrika, Azië en Latijns Amerika zelf het lot in handen nemen en projecten uitwerken om de samenleving te vermenselijken, betere condities te scheppen of lokaal meer welvaart te creëren. Vaak ontbreken daarvoor de financiële middelen. Vandaar de vele vragen om steun die aan de abdij gericht worden."

Volgens abt Jos houdt zinvolle ondersteuning in dat de autonomie van de steunvragers intact blijft. "Werklust, kunde en de capaciteit om leiding te geven is ter plaatse doorgaans voldoende voorhanden. Steun van buitenaf moet die krachten bevorderen. Verder moet de steungever voldoende kennis van zaken hebben om het project aan de hand van klare en rechtvaardige criteria te beoordelen." Op dit punt ontmoeten WMH en de Abdij van Averbode elkaar. "De abdij herkent haar eigen criteria in de ethische code die WHM in haar steunbeleid hanteert. Tegelijkertijd beseft de abdij niet over de kennis en de ervaring te beschikken die nodig zijn om concrete vragen te beantwoorden. Vandaar dat de meeste giften die de abdij doet eerst worden voorgelegd aan WMH. Daarmee bewijst WHM ons een grote dienst. Zij zijn een deel van de geest en het hart van ons concreet giftenbeleid. Helpen ons dienen."



Hoe kan jij helpen?

Wil je dit waarmaken met je eigen bedrijf? Ken je een bedrijf dat via kledij een project wil steunen? Of denk je dat jouw gemeente graag wil samenwerken? Neem dan zeker contact op met onze regioverantwoordelijken: dienst.regios@wereldmissiehulp.be of 03 454 14 15.

HOE KAN JIJ WMH HELPEN?



Vrijwilliger worden?

Stuur een mailtje naar info@wereldmissiehulp.be of contacteer ons op 03/454 14 15 voor meer info of een afspraak.

De kracht van WMH

De echte kracht van hulporganisaties zoals WMH? Dat zijn de vele medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten om mensen ver weg betere kansen op een goed leven te bieden. Mensen met het hart op de juiste plaats vertellen.



Brigitte Kurriss

Brigitte Kurriss werkt als administratief bediende op het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen. Maar elke maandagvoormiddag staat ze steevast in de tweedehandswinkel van WMH.

"Mijn liefde voor tweedehandskledij heeft me tot bij WMH gebracht." Brigitte ontdekte het winkeltje van Wereld Missie Hulp toevallig. "Ik reed er voorbij met de auto en ben uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken." Enkele maanden later begon ze er te werken als vaste vrijwilligster voor Wereld Missie Hulp. En dat doet ze nu al 2 jaar lang! Vooral de ervaringen met andere culturen koestert Brigitte erg. "De verscheidenheid van de culturen in de winkel is fantastisch. Elke dag maak ik wel iets nieuw mee en leer ik iets bij. Zo is er bij onze Afrikaanse klanten een sterke afdingcultuur aanwezig. Iets wat we ons in België niet kunnen voorstellen. Maar toch gebeurt het dagelijks in onze winkel!"

"Mijn liefde voor tweedehandskledij heeft me tot bij WMH gebracht."

"WMH is voor mij een organisatie met een groot hart voor mensen."



Charlotte Vandewalle

Charlotte ging in haar tienerjaren op een kamp waar jongeren in contact werden gebracht met missionarissen en het missiewerk in al zijn aspecten. Daar maakte ze kennis met WMH. Nu, ruim 20 jaar later, is ze terug als vrijwilligster.

"Eén en ander bracht me bij het idee om vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel. Onmiddellijk kwam WMH in mij op. En ik had geluk! Ze konden mijn hulp goed gebruiken en zo ben ik enkele maanden geleden van start gegaan."

"WMH is voor mij een organisatie met een groot hart voor mensen, en dat merk ik ook elke dag aan de medewerkers en de vele vrijwilligers. Allemaal dragen ze een steentje bij om mensen die het moeilijk hebben in deze wereld te helpen. Ik ben ontzettend blij en fier dat ik hier deel van kan uitmaken en ik hoop dat ik mij hier nog vele jaren zinvol kan inzetten!"



Dirk Naveld

Negen jaar geleden besloot Dirk het team van WMH te vervoegen als chauffeur. Zijn grootste drijfveren zijn de werksfeer, de fijne collega's en de mooie projecten.

Elke dag voert Dirk zijn job met veel plezier uit. Dat zijn werkdag om 4u 's ochtends begint, neemt hij er graag bij. Hij weet nooit op voorhand wat hij die dag zal tegenkomen. "Er wordt vaak gedacht dat er alleen kleding in onze rode container terecht komt. Maar jammer genoeg is niets minder waar. Zo kwam ik enkele jaren geleden ook een levend diertje tegen. Van op afstand hoorde ik al een vreemd geluid uit de container komen. Het was al snel duidelijk dat er iemand een lammetje in de container had gedropt. Gelukkig kent het verhaal een goed einde en is het diertje veilig en wel terechtgekomen bij een boer."

"Ik kwam al eens een levend diertje tegen in één van de kledingcontainers."

"Sommige kledingcontainers moet ik zelfs tot driemaal per week ledigen."



George Dedecker

George uit Temse is een WMH vrijwilliger in hart en nieren. Hij helpt al jarenlang met het ledigen van vele rode kledingcontainers.

"Ik ben verantwoordelijk voor het leegmaken van 10 kledingcontainers. Sommige kledingcontainers moet ik zelfs tot driemaal per week ledigen. In mijn achtertuin staat een grote zeecontainer die om de 2 à 3 weken vol zit met zo'n 5 ton kleding." "Ik was erbij vanaf het begin. Zelfs toen WMH nog niet bestond, was ik al vrijwilliger bij Oostpriesterhulp. De deken van mijn parochie vroeg of ik mee wilde helpen om een kledinginzamelactie te organiseren. Vandaag kent iedereen WMH van de rode kledingcontainers. Maar je moet weten dat deze containers gedurende de eerste 10 jaar van Wereld Missie Hulp nog niet bestonden. Dan werden er enkel en alleen kledinginzamelacties georganiseerd!"

Laatste kans om je gratis te (her)abonneren!

Heb je ons magazine met veel plezier gelezen? En wil je **MERCIE** in de toekomst gratis blijven ontvangen?

Alleen als je je nu (opnieuw) aanmeldt, profiteer je van dit aanbod.

Surf naar wereldmissiehulp.be/mercier
of bel **03 / 454 14 15**



We maken het **MERCIE** magazine met veel liefde en enthousiasme en we willen jou als lezer een kijkje bieden achter de schermen van onze organisatie. Het is niet onze bedoeling om jou iets toe te sturen waar je niet om hebt gevraagd of waar je geen interesse in hebt. Vandaar dat we je vragen om je opnieuw aan te melden. Zo weten we zeker dat je ons magazine graag ontvangt!

'MERCIE' voor je interesse!

SAVE THE DATE!

**04
12**



Aperitiefconcert

Vier samen met ons de feestelijke afsluiter van de 30e verjaardag van WMH!

Op zondag 4 december 2016 organiseert WMH een aperitiefconcert in de Stadsschouwburg in Leuven. Om 11u is er de première van de portretfilm van WMH, gevolgd door het concert. Nadien ben je welkom voor een gezellige babbel op onze receptie.

Tickets kosten 9 euro, inclusief 2 consumpties.

Voor meer info over het programma:

www.wereldmissiehulp.be/30-jaar-wmh

Bestel snel je tickets, want de plaatsen zijn beperkt!

Bel naar het nummer 03/454 14 15
of stuur een e-mail naar katrien.engels@wereldmissiehulp.be

Provinciesteenweg 400
2530 Boechout
03 454 14 15
info@wereldmissiehulp.be

